



Visie jeugdwerking

Sinds 1975 zet onze club zich in voor de jeugd uit en rond Lokeren. We zijn een club die sterk gericht is op de jeugd en daarom werken we constant aan het laagdrempelig houden van de toegang tot onze trainingen. Een ideale manier om onze jeugdwerking te promoten is de jaarlijkse deelname aan de VTM (vrijtijdsmarkt) te Lokeren waar wij elk jaar met een stand staan en een demo verzorgen. Door de jarenlange samenwerking met de sportdienst van Lokeren en plaatselijke scholen geven we een paar maal per sportseizoen initiatielessen in scholen en in onze club.

Voor onze jeugdleden organiseren we trainingen binnen de eigen club maar ook organiseren we clubwedstrijden, interclubtrainingen, en speciale jeugdtrainingen die onderverdeeld zijn in verschillende groepen per leeftijd en graad. Voor de jeugdleden die graag aan wedstrijden wensen mee te doen deze kunnen daar ook altijd aan deelnemen.

We willen onze jeugd de waarden en normen van het traditionele karate bijbrengen in een aangename omgeving waarbij plezier maken voorop staat. Daarbij zetten we ook in op het samenhorigheidsgevoel tussen de leden.

Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden.

Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn.

We proberen door activiteiten zowel op als naast de mat een hechte groep te smeden, dit met alle leden maar ook met alle ouders.

Respect voor elkaar staat voorop. We zien het als onze taak om elk lid maximaal te begeleiden in de stappen die zij moeten nemen naar een volgende graad, maar we brengen hen ook algemene basisprincipes bij zodat ze ook als jonge mensen bepaalde waarden met zich meedragen. We vinden dat ieder kind of jongvolwassene de kans moet krijgen om een sport te beoefenen in een omgeving waar hij of zij zich veilig voelt en zich ten volle als sporter maar ook als mens kan ontwikkelen.